

Petrus wordt op een spectaculaire manier bevrijd uit de gevangenis. Handelingen 12

Hoe logisch is het om te geloven in een wonder?

Terwijl Petrus gevangen zit, bidt de gemeente voor hem. Maar waarom geloven ze het niet, als hij bevrijd wordt en aan hun deur staat te kloppen? Waarom zijn wij zo sceptisch bij wonderverhalen?

Omdat het heel vaak niet goed gaat. Waarom geloven ze niet dat Petrus bevrijd wordt? Omdat Jakobus ook niet bevrijd is...

Er kán een wonder gebeuren. Maar dat is dan wel... een wónder. Uitzondering op de regel.

Het wonder van Petrus' bevrijding wordt tot in de kleinste details verteld. Omdat het zo bijzonder is.

De dood van Jakobus wordt bijna en passant verteld. Omdat het meestal zo afloopt.

Waarom bidden we dan toch door?

Misschien omdat we hopen dat onze gebeden sowieso altijd iets in beweging brengen? Soms heel zichtbaar voor ons. Meestal onzichtbaar.

Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer. Deze vertaling van het NBV veronderstelt dat die engel er kort daarvoor niet was. Het Grieks heeft: En kijk, een engel van de Heer staat bij Petrus! Hij stond daar al. Engelen zijn namelijk onder ons. We zien ze alleen meestal niet. Maar: Kijk eens! De oudtestamentische naamgenoot van Jakobus, Jakob, ziet engelen op en neer gaan (Genesis 28) . Ze gaan bij hem vandaan naar Boven, om daar een opdracht te ontvangen waarmee ze naar beneden mogen. De ene keer luidt hun opdracht: Bevrijd Petrus! De andere keer luidt de opdracht blijkbaar: Neem Jakobus mee naar Mij toe. En zijn beide bevrijdingen niet een wonder...?

Let op hoe Lukas het wonderverhaal vertelt. Hij gebruikt allemaal elementen uit het Paasevangelie:

- Het was tijdens het feest van het ongedesemde brood (3). Zo ook in Lukas 22:1,7
- Met de bedoeling hem na het Pesachfeest te berechten. (4) "Nicht auf das Fest!" Mattheüs 26:5.
- En kijk, een engel van de Heer. De poort ging automatisch open. (7,10) Een engel van de Heer rolde de steen weg, Mattheüs 28:2.
- Een stralend licht vulde de hele ruimte. (7) De engel lichtte als een bliksem. De bewakers werden als doden, Mattheüs 28:3,4.
- Hij wekte Petrus: Sta op! (7) Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. De mensenzoon moest opstaan, Lukas 24:6,7.
- Een groot gezelschap was samengekomen. (12) De elf waren samengekomen met de anderen, Lukas 24:33.
- Dan is het zijn engel. (15) Ze meenden een geest te zien, Lukas 24:37.

Het verhaal van Petrus is het verhaal van Jezus: een Paasverhaal!

Zonder dit zou Petrus' verhaal en elk wonderverhaal het een mirakelverhaal worden. Het gaat om de levende Heer die af en toe heel duidelijk wil laten zien dat Hij sterker is dan de dood.

Hij klopt aan onze deur.

Gesprekspunten.

1. Wat raakt jou het meest in dit verhaal?
2. Moeten wij geloviger bidden? Zien we dan meer wonderen? Is dat de moraal van dit verhaal?
3. Heb je weleens iets wonderlijks meegemaakt? Of gehoord? (Heb je de kerkdienst van 23 oktober bijgewoond of terug gezien?) Wil je dat met elkaar delen?
4. Wat kun je doen om de onzichtbare wereld meer in je gedachtewereld te krijgen?
5. Je kunt thuis alvast in de Bijbel onderzoeken waar je ziet dat de engelen niet alleen maar in de hemel wonen. Deel met elkaar je bevindingen.